



Als je aan vakantie toe bent en je doordmoe richting de zon in het zuiden van Frankrijk rept, bijvoorbeeld op doorreis naar Spanje, dan moet je eigenlijk even stoppen in het uiterst kleine dorpje Montazeau gelegen tussen Bergerac en Bordeaux, om echt tot rust te komen.

Daar tref je dan een klein paradijs aan rondom een prachtig, in oude glorie herstellde, Franse villa. Dat paradijs bestaat uit een enorme tuin van zeker 20.000 m2 met een enorme variëteit aan bomen, planten, een vijver en heel veel vogels en andere dieren, en gelegen tussen boomgaarden en wijngaarden. En als je geluk hebt, zoals ik,

dan zie je in de avondzon ook nog een of meerdere reeën verschijnen. Wanneer je 's-avonds naar bed gaat, dan slaap je in een met zorg gerealiseerde slaapkamer met badkamer in dat mooie, met respect voor het oude, gerestaureerde pand.

Mijn vrouw en ik hebben daar vier dagen en nachten doorgebracht en je wordt door gastvrouw Esther Mauriks en gastheer Alexander in de watten gelegd. Het ontbreekt je hier werkelijk aan niets. Van een heerlijk ontbijt tot een fantastisch diner waar een chef-kok zich niet voor hoeft te schamen en dat alles temidden van de natuur en in de zon! Werkelijk een paradijs!

Om jullie enige indruk van dit alles te geven heb ik een paar foto's toegevoegd. Vind je dat niet genoeg, kijk dan vooral in september naar het Tv-programma [Ik vertrek](#) en zie hoe de opstart van deze chambre d'hôte "Côté Verger" tot stand kwam, maar vooral hoe mooi het pand en de omgeving werkelijk is. Wij hebben er in ieder geval genoten.



Joost Veltman